

פרשת יתרו | הרב אליעזר קשתיאל

'וישמע יתרו' - השמיעה כמפתח לקבלת התורה

ההתקדמות בחיים היא דרך ההקשבה הפנימית להבעה הפנימית היוצאת מהרועים.

1 כותרת פרשת השבוע: "וישמע יתרו". הכתוב בא לדבר בשבחו שהיה יושב בכבודו של עולם. הוא היה אדם חכם מאוד שכולם היו באים לשמוע אותו בדרך כלל.

ועכשיו הוא עוזב, לא רק את מעמדו החברתי, אלא גם את המקום שהוא היה תמיד המשמיע. הרמח"ל כותב אזהרה באחד בספריו שכשאדם לומד בספר יש לו נטיה לפרש אותו לפי תבניות שכבר מכיר.

בעצם יוצא שהאדם מגיע עם אמירה והוא לא לומד, לא מקשיב, אלא מדבר.

צריך לעבור את המחסום הזה בלימוד תורה של חוסר הקשבה.

יתרו הוא דוגמה מופת לאדם שהיה לו הרבה מה לומר והלך למקום של תוהו.

מהו תוהו? חוסר ידיעה.

עדיף לומר לא הבנתי מאשר להסביר לעצמך דבר חדש רק לפי מה שאתה כבר יודע.

הרמב"ם במורא נבוכים: רבי עקיבא יצא בשלום מהפרד"ס כי היה צנוע וידע לומר 'לא הבנתי' וע"כ נאמר: "שמור רגלך כאשר תלך אל בית האלוקים", הרגל - הרגל ... אינטואיציה...

ומופיע כמה פעמים בפרשה: וישמע משה לקול חותנו.

ואחר כך עם ישראל עצמם נדרשים לשמיעה. "אם שמע תשמעו".

לא רק לשתוק מילולית אלא שתיקה מהדיבור הפנימי.

"הנני בא אליך בעב הענן...בעבור ישמע העם..."

הענן הוא ההסתר הדברים המעורפלים שהקב"ה בכוונה מסביר ומביא פסוקים, מדרשים ואירועים שאינם מובנים, ותצטרך להיות בעמדה של הקשבה. **להאט את הפזיזות של מהירות הפרשנות.**

הרב קוק דורש בעולת ראייה על הפסוק [מתוך תפילת שחרית של שבת], "לכו בניי שמעו לי יראת יהוה אלמדכם". לכאורה היה צריך להגיד "בא". איך הולכים? איך מתקדמים? ע"י הקשבה פנימית.

אם הבנים מקשיבים לרועים הגדולים העומדים לישראל בכל דור ודור.

לצעירים יש הרבה מה להגיד תמיד.

אם רוצים להתקדם בחייהם צריכה להיות להם הקשבה פנימית להבעה הפנימית היוצאת מהרועים.

אם הצעירות גוברת והאנשים לא נשמעים, אלא רק על פי ציוריהם של הבנים, שומעים לעצמם, לא הולכים.

ההליכה היא חוש ההקשבה המתפתח לקול הרועה הנאמן, אז "יראת ה'" - אז אפשר ללמוד.

בעומק הדבר, אם אתה מלביש על כל דבר את הידוע כבר, אתה לא מתקדם.

הקב"ה עושה איתנו חסד ועשה ענן.

כל זה אנחנו לומדים מיתרו.

סיפרו לי ממדרשה לבנות שהרבנית דרוקמן תבדל"א שהיא אשה חכמה ורופאה... נכנסת גם היא לכל שיעור ואומרת שגם לה יש מה לשמוע...

וכן סיפר הרב אוהד תירוש שגם הרבנית חנה טאו שהוזמנה להעביר שיעור בכנס בניין שלם נכנסה לכל השיעורים וישבה עם כולן.

אשרי הדור שהצעירים נשמעים לזקנים. לא מצד הצייתנות העיוורת, אלא תמיד לעבוד על האופי המתפרץ של הצעירות.

שימת לב לא רק לשמוע את עצמך.

"לכו בניי שמעו לי יראת יהוה אלמדכם." - כל עוד אתה בבחינת 'בן' צריך לשמוע, ואפילו גדולים כמשה ורבי עקיבא עשו כן.

שבת שלום.

¹ שיכתוב [ערב פרשת יתרו, שבת תשפ"ב] - פנימי לא מוגהה