

## פרשת וילך | הרב אליעזר קשתיאל

"וְעַתָּה כָּתְבוּ לָכֶם אֶת-הַשִּׁירָה..."- תפקידה וחיבותה של השירה בעיצוב מהות עמ"י

<sup>1</sup> יומו האחרון של משה עלי אדמות. - התורה מספרת על תמצית מפעלו של משה ביום האחרון.

לוקח ספר תורה ונותנו ללוויים שיתנוהו בבית המקדש.

מול העם הוא מצווה לכתוב את השירה. מכנס את העם וידבר משה לעיני כל קהל ישראל את דברי השירה הזו.

מה תפקיד השירה?

מה המסר העיקרי שאותו מעביר משה אל העם?

### המסר הוא שעם ישראל מושגח באופן מיוחד ע"י הקבה

לשכר וגם לעונש. תודעה ציבורית שהמהות שלה זה השגחה. אין קיום לתורה בלי ההבנה הזו.

אנחנו רואים שתמיד יש סתירה מסויימת בין התורה לחיים.

**כדי שהתורה תישמר כתורת חיים, יש חשיבות לשירה, להמנון הלאומי שילמד אותנו שאנו לא עם ככל העמים. אנחנו מושגחים.**

התורה מתאימה מאוד לסדר חיים מיוחד שמתאים לנו.

אי אפשר לשמור שביעית בלי אמונה של "וציויתי לכם...".

השגחה כלכלית מיוחדת. וכך רואים שאף כלכלה לא עובדת בצורה שאתה נותן מעשר ומתברך.

כל העם עולה לרגל, הקהל. כולם עולים ביום אחד. אירוע מסוכן, אין שמירה על גבולות, מפקירים נושאים אחרים ובכל זאת מתכנסים

יחד כולם, הנהגה מיוחדת.

כל העם שרים את השירה הזו. גם מי שלא יודע תורה שר את השירה הזו שמציינת את הנהגת ה' המיוחדת על עם ישראל.

כל החינוך של עם ישראל בנוי על זה. בלי זה התורה לא תחזיק.

משה אומר לא אוכל עוד לצאת ולבוא. כבר לקחו לי את המפתחות.

הנציב שואל תמיד הרי משה תמיד דיבר מדוע מוזכר פה וילך משה? כי באמת משה אף פעם לא הלך תמיד היה נוכח ואילו היום נגמרה

מנהיגותו ולכן הוא הולך לכל עם ישראל לכל משפחה ומשפחה ומסביר: 'אנחנו עם מושגח באופן מיוחד'.

### התודעה הזו תשמור על עם ה' לאורך כל הדורות.

כל החיים הלאומיים שלנו שונים לגמרי מכל העמים.

בסוכות אנחנו בבועה, סוכה שמייחדת אותנו מכל העמים. ענני כבוד, יחידה נפרדת. ולכן אנו כל כך שמחים. זהו תפקיד השירה בתנך.

תודעת ההשגחה.

"רגלי חסידיו ישמור". על מי משגיח הקבה על חסידיו. ברמה הלאומית וגם האישית.

כולם צריכים להבין את זה, כולם צריכים לדעת את ההמנון הלאומי הזה.

**וכך במוצאי סוכות** נתפלל שנשב בסוכת עורו של לוי. - שהקבה ילווה אותנו.

מדוע לויתן? הוא יצור בפני עצמו ענק, חי בים תחת סערות וגלים ולא נוגע בשום יצור אחר. חוקיות אחרת טבעית.

כך עם ישראל יצור בפני עצמו.

זה מה שמושה מצא לנכון להגיד לעם ביום האחרון.

וכך נפתחת שירת האזינו. 'הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט', אין טעות אחת! הכל מסודר ומדוייק בהשגחת ה' על עמו.

שבת שלום.