

## חג הסוכות | הרב אליעזר קשתיאל

### הסוכה - בירור מחודש להגדרת 'מלכות' בעולם!

כניסה ל"מות המשיח" והרמת מלכות דוד-דווקא!

<sup>1</sup> בברכת המזון נוסף: "הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת".

לכאור' לא ממש ברכה חגיגית. התמקדות בנפילת סוכת דוד.

לפי המהר"ל [בנצח ישראל] לא מדובר בבית המקדש שייבנה מחדש,

כי רואים שהדגש הוא על דוד. וגם לשון נופל לא נפוץ ביחס לבית המקדש.

ומפרש המהר"ל שמצאנו שבמלכות בית דוד ובדגש על המשיח מצאנו ביטויי כזה 'שנופל'.

וכך בהפטרה נקרא על ימות המשיח.

מלכות בית דוד מכונה 'מלך המשיח'

מדוע מלכות בית דוד נמשלה לימות המשיח?

מה הקשר לסוכות?

הדגש הוא שינוי התודעה בימות המשיח, שינוי תודעה בנושא המלכות.

עיקר המהפכה ב"מות המשיח" היא השינוי תודעה! ביחס למלכות - מהיא מלכות...

האם היחס למלכות היא לפי מדדי נוחות ויחס לפרט? האם מלכות היא מי שדואגת לחומרות.

כל ההיסטוריה מלכות זה מי שדואג לחומרות!, ככה מודדים מלך!

וזה התנגשות מוחלטת עם 'מלכות שמים'.

אבל יחס כזה לא מסתדר עם יחס למלכות שמיים. בה המדד העיקרי הוא לא חומרי.

מלכות בית דוד באה לחדש את החידוש הגדול - מלמדת מהו היחס האמיתי למלכות.

מזה מלכות, מה תפקידה של ההנהגה...

ואכן דוד מלמד אותנו שמלכות אין מטרתה 'לארגן'...

דוד המלך נתן בעיקר כסופים לקודש, נתן את תהילים, "נכספה וגם כלתה נפשי", דוד לא יכול לישון כי ארון הברית לא היה

במקומו.

דוד הביא לנו את ההגדרה 'מהיא מלכות' - **המלך שמוליך את העם לענווה**, שמחה בעבודת ד',

מלך בישראל מוליך את העם לענווה, לריקוד לפני הארון כבוד שמיים. להוליך את העם למימדים אחרים לגמרי בעבודתו ה'.

**אומר הרב קוק: תחייה שלא מעלה את העם למדריגה אחרת לגמרי לא נקראת תחייה.**

היציאה מהבית לסוכה זהו 'שינוי תודעה' בירור 'מהוא בית'? מה אני מחפש בחיים, מה אני רוצה?

'סוכת דוד נפלה' לא נחרבה, האנושות נפלה. **התודעה שלנו נפלה.**

היתרון של סוכה נופלת הוא שאפשר לתקן אותה יותר בקלות. בניגוד לבית שקשה לאסוף ולתקן.

כלומר 'סוכת דוד הנופלת' אין שינוי משמעותי בחומר אלא שינוי תודעה. 'הרחמן יקים לנו' - שינוי תודעה ולא חומרי!

שינוי שאמנם קשה לחוללו אבל התודעה כבר נמצאת בתוכנו וקל יותר למצוא אותה יותר נגישה.

בניית סוכה לא מורכבת כל כך כמו בניית בית.

**יוצאים מהבית לסוכה כדי להתקרב לימות המשיח.**

על זה מלחמת גוג ומגוג על התודעה, מה תפקידה של המלכות, של פולחטיקה, מה תפקידה של מנהיגות...

חלק מהשינויים יהיו קשים כי יהיה אכזבות קשות מהמערכות השלטוניות! כי רצוננו לא החומרות - לא בשביל זה ההנהגה!

לאט לאט נוצר תהליך שמחפשים במנהיג 'משהוא אחר'. לא לפתור בעיות חומרות וגם לא ביטחוניות.

המלכות הזו תקדם אותנו למלכות שמיים.

<sup>1</sup> שיכתוב [ערב חג סוכות תשפ"ב] - פנימי לא מוגהה

ד' הוא המלך - צריך להבין את המושג הזה! מהוא?

### עיקר המשיכה שלנו לדוד היא מכוח המלכות הרוחנית שמלך. לאישיותו לטהרה שלו.

בשיאו של חג הסוכות ב'הושענא רבא' הרצון שלנו שדוד עצמו יגיע!! רוצים תחיית המתים 'צמח דוד עבדך תצמיח'...

וכך קראנו בהפטרה בשבת - שדוד מעיד שכל הכיבושים זה בזכות הטהרה שלו...

הכיסופיים למלכותו של דוד המלך דווקא זה כי יש בתוכנו כמהייה למנהיגות!

לעם ישראל אין נחת בשלטון שלו כפי שרואים בשנים האחרונות. לא כל כך בגלל הטיפול החומרי בדברים אלא בעיקר

### במהות של השלטון.

מטריד אותנו לאיזה רמה רוחנית המנהיג מביא אותנו...

ולכן אומר המהר"ל מצד אחד זה 'קל', זה פרוייקט חומרי קל... אבל מצד שני השינוי בראש! שינוי בתודעה...

וכך גם ענני הכבוד לא מרגש אותנו שסידרו לנו את החיים מבחינה חומרית. אלא סימלו השראת שכינה. בזכות ענני הכבוד עם ישראל הבין את התורה. "יסובבנו יבוננו" - ככל שהאדם מתקדש יותר בסוכה זה משפיע על התוקה של כל השנה כולה!

לאור זה צריך דבקות בקדושת הסוכה. להקפיד על כבוד הסוכה.

הגדרת מלך המשיח 'הוגה בתורה כדוד'.

וככה בעזרת השם נשיר את 'שיר המעלות לדוד' - ונשמח במלכותו של הקב"ה.

וכך המלכנו את ה' בראש השנה, וביותר ביום כיפור כשביטלנו את היצר הרע [שחשב שהוא מלך!],

ועכשיו חג הסוכות ההכרזה 'מהוא ארמון המלך'! - אינו נמדד במדדים ארציים!

אנו נכנסים לארמון המלך כדי להגדיר מחדש מה זה נקרא ארמון מלך.

ולכן לא יוצאים מהארמון כל החג - שכשנכנסים לארמון פוגשים את 'שבעת הרועים',

שבעת הרועים הם חלום המנהיגים שאותם אנחנו רוצים.

'הקם לנו רועים שבעה... דחה אדמון' - בזכות שבעה ימי הסוכה אנחנו דוחים את התפיסה המלכותית של מלכות אדום!

עיקר היגון הוא כתוצאה מההנהגה!! 'השיבה שופטינו כבראשונה... והסר ממנו יגון ואנחה'.

ה-נושא זה המלכות! 'מלך אוהב צדקה ומשפט' - זה יסוד השמחה בחג! המשך המלכת הקב"ה.

### חג שמח.