

לקראת פסח [7] | הרב אליעזר קשתיאל

'עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו' - תפקידו של המנהיג והאומה הישראלית

¹ לקראת ימות המשיח אין שעבוד מלכויות.

מה זה שעבוד מלכויות? יש פוליטי.

אבל יש גם רוחני:

כל האומות לא מסוגלים לראות ולספר בכבוד שמים באמת. הם עסוקים בכבוד עצמם.

לכל אומה יש את הסיפור הלאומי שלה. את הגאווה הלאומית שלה.

בלי זה הם מתמוטטים.

לצערנו, כל המחדלים בהיסטוריה היו בגלל כבוד מדומה של אימפריות

ומדינות שעסוקות בכבוד שלהם.

הם לא מסוגלים לראות ולספר בכבוד שמים.

הרב קוק מסביר ש**שעבוד מלכויות הוא שעבוד עקרוני**. שהמושג 'מלכויות' הוא עצמו שעבוד.

עם ישראל צריך להשתחרר משעבוד מלכויות, כלומר שאין לנו שום בעיית אגו וכבוד.

דווקא שמחים לתת את כל הגאווה לריבוננו של עולם.

לעצמנו ומתוך כך לכל האומות.

ביצ"מ ישנה שבחת כבוד המלכות של פרעה.

נושא מרכזי בפסוקים: 'הנה יוצא המימה'. ובנביאים: 'לי היאור ואני עשיתיני'.

וכן: 'אשירה לה' כי גאה גאה סוס פרעה וחילו ירה בים'.

בליל הסדר אנחנו לא נותנים לעצמנו שום שבת. ולא למשה ואהרון או מרים.

מה אנחנו? מצה. לחמא עניא.

יש לנו עוד ממה להשתחרר

'הוא עשנו ולו אנחנו'. 'הוא מלכנו'. 'הוא מושיענו'.

צריך להסיר את העיוורון והפרשנויות הלא נכונות.

הנהגת עם ישראל לא אמורה לשמור השבחים לעצמה.

דוד מלך ישראל לא מפסיק לשבח את ה' ולספר בכבודו.

זאת הגאולה השלמה שאליה אנחנו חותרים.

אצלנו המלכות, הכלליות, האומה הכל - לעסוק בכבוד שמים.

וזה שנאמר: 'עם זה יצרתי לי - תהילתי יספרו'.

זה מה שנותן לנו תחושת שלמות, ביטחון עצמי וזקיפות קומה.

יש דמיון שאם תעסוק בגאווה שלך זה ייתן לך זקיפות קומה. אך ידוע הכתוב: 'לפני שבר גאון...'

סיפר הרב צוקרמן, ה' ישלח לו רפוא' ש מן השמים, שהוא שמע מהרב מלצר, ראש ישיבת הדרום, חותנו של הרב

יהודה עמיטל:

לקראת סוף מלחמת השחרור עשו אירוע של הצבא בפקוד דרום והיה שם איש צבא שדיבר כמה 'עשינו' ו'עשינו'.

והרב מלצר התפרץ ואמר: גם הקב"ה עשה משהו!...

לא מתאים לעם ישראל לדבר במעלות עצמם.

(נראה שנאמר גם ביחס לתמונות ופרסומים לקראת הבחירות וכדו' י.ר.).

פסח זו שמחה אדירה ורוממות רוח שהכול שלו. שבליל הסדר מספרים בגאווה.

וכך גם כמה חשוב לומר הלל ביום העצמאות! להזכיר לנו שהקב"ה מנהיג ומוליך אותנו!

¹ שיכתוב [כה אדר, תשפ"א] - פנימי לא מוגהה