

לקראת פסח [18] | הרב אליעזר קשתיאל

ליל הסדר - קנאות של אהבה

¹ בהמשך לאתמול למול דמותו של אליהו...

אליהו הנביא היא דמות של דבקות מאוד גדולה.

תכונת אליהו זה קנאות - 'קנא קנאתי'

'הקנאות' לפי הרמחל במסל"ש היא ביטוי הכי קיצוני של אהבת ד' - שאינו יכול להיפרד מהאבה בדבקות קיצונית כ"כ גדולה וזוהיא הקנאות של אליהו הנביא...

אהבה בשיאה = דבקות!

בליל הסדר זה מתחדד... שאנו נאמר "ועברתי בארץ מצרים... אני ולא מלאך... שרף.. שליח - אני ולא אחר". זה ביטוי מיוחד! שרק ד' יגיע למרות שאנחנו יודעים שד' כן שולח שליחים לעזור לעם ישראל ולהכות את הרשעים כמו בלוט וסדום...

וכך בליל הסדר הקבה שלח מלאך שהיכה את כל צבא סנחריב.

אם כן הקב"ה כן יודע לשלוח לשליח!

מלאך זה ביטוח של הטוב 'מלאך' אותיות 'מיכאל' - שליחות לטובת עמ"י והעולם.

שרף זה אש - גבריאל שבא לעשות דין עם פושעי ישראל ואומות העולם,

ויש מלאך עליון יותר 'שליח' - 'אני ולא שליח' הוא מלאך שנקרא 'שר הפנים' - שיכול לבצע את כל המשימות גם יחד... ולמרות זאת הקבה לא שלח שליח...

אם מטרת יציאת מצרים להציל את ישראל - אפשר לשלוח מלאך,

ואם המטרה היא להעניש את המצרים אפשר לשלוח שרף וא"פ אם המטרה כפולה ניתן לשלוח את 'השליח'.

אך אנו רואים 'אני ולא שליח' - הקב"ה בעצמו מגיע!!

ולמה? כי מטרת העל' של יציאת מצרים זה ה'דבקות'!

כמשל לכך - אדם יכול לקדש אישה אפ' ע"י שליח אך נישואין א"א על ידי שליח - זה הדבקות בעצמה!

וכך זוהיא יציאת מצרים - אהבה שאין לתאר אותה - קשר של נשמות וכשיש אהבה קנאית שכזו אז שם מגיע אליהו הנביא - כשיש אהבה של דבקות בלי מחיצות - זהו 'מלאך הברית' דווקא מגיע בברית, בליל הסדר - בזמנים שהם שבהם יש את הרגעים המיוחדים ביותר.

כך גם ב'שבת' מהותה - אהבה ללא גבול - עוזבים את כל המלאכות ונכנסים ל'אהבה בתענוגים'.

זהו תמציתו של 'ליל הסדר' - לילה של אליהו הנביא, לילה של 'קנאות של אהבה'.

קנאות - זו תוצאה של אהבה ולא של פחד / לחץ/כוחניות/חרדה...

וכאשר יש שיא של אהבה - נולדת דבקות בלתי ניתנת לתאר...

ולכן אליהו לא מת! כי הוא בדבקות מוחלטת... כי המוות מגיע רק ברגעים של חוסר דבקות בתורה... [ירושלמי שקלים].

אנחנו רוצים לעורר את תכונת אליהו - 'תכונת הדבקות, הברית בלי פירות ומחסומים'.

ולכן אומר השלה הקדוש: שבליל הסדר כיוון שזה לילה של דבקות ואהבה גדולה **אסור לשוחח על שום דבר**

חוץ מהאהבה הגדולה!

אפשר לדבר רק על יציאת מצרים, שירי הודאה, תשבחות ודברי תורה - שלא יהיה שיח של 'דברים בטלים'

מתחילת הלילה עד הבוקר...

ולכן אומר השולחן ערוך שאת ליל הסדר לא מפסיקים אלא 'עד שתכתפנו שינה'...

וכך הרב אלי בזק סיפר שבשבתות אצל הרצ"ה לא היה הפסקה של שולחן שבת עד שהח'ברה היו נרדמים - שבת היא גם זמן ה-דבקות 'אות היא ביני ובינכם' - **דבקות שא"א להפסיק!**

רוחו של אליהו מנשבת בא"י ואנו רואים שכוחה של אהבת הארץ, התורה, העם - זה הכי חשוב! עם ישראל יותר מתחזק בזה וכך רוחו של אליהו מתחזקת יותר...

אתמול עשינו אזכרה לאליהו פרץ ה"ד שהיום יום הזיכרון שלו. איש אלוקים שעלה בסערה השמימה בערב פסח - כולו דבקות, קודש, אהבת ישראל והתורה - אש של אהבה!

שנזכה להמשיך את דרכו ושהדברים יהיו לזיכרון.

¹ שיכתוב [ט' ניסן, תשפ"א] - פנימי לא מוגהה