

# למהותו של חודש שבט | הרב אליעזר קשתיאל

## הדרך – תפקידו של התהליך בעמ"י

<sup>1</sup> לפי בית שמאי א' שבט ראש השנה לאילנות לפי בית הלל: ט"ו בשבט.

כלומר שההתרחשות בעצים היא מיוחדת ושונה מירקות ומהחיטה.

אנחנו בוחנים אותה בהסתכלות רחבה. אדם קוטף פרי ומסתכל מתי היתה עונת הגשמים שהניבה אותו. לפני ואחרי ט"ו בשבט.

ראש השנה לאילנות מסמל שזמן בחינת הפרי קדומים ונעלמים.

זה מעורר אותנו לחשוב ולשים לב שיש הרב תהליכים שנוצרים בתוכנו בעבודת ה', בלימוד, בנפש שהפירות נראים רק אחרי הרבה זמן.

החכמה שלנו היא לא רק להעריך את הפרי אלא לשמוח ולהתרגש גם מהתהליכים הקודמים שהם הרבה לפני כן. תהליכים של גדילה וצמיחה.

התהליכים הם הדבר העיקרי. מאיפה התחילו הדברים. למה שייך הפרי מה הוליד אותו.

**אנחנו אוהבים את הדרך.**

**שבט - שבט** הוא מקל הליכה. וגם מקל שאיתו מנהיגים את הצאן, את הציבור. מחנכים. מיישרים את הדרך. שבט מושלים. תרועים

בשבט ברזל. חוסך שבטו - הנקה בחינוך.

לפעמים אדם מתבלבל ורוצה במהירות את הפרי. ומחפש אותו במקומות שלא נמצא. צריך סבלנות.

לשמוח בִּשְׁבֹט. "שבטך ומשענתך המה ינחמוני".

**ההנהגה של הקב"ה היא דרך תהליכים של הנהגה ושל מצוות שרק בסופו הפרי.**

לא כל התהליכים נראים, אך הם עיקר ההדרכה.

**באמצע החורף מדברים על פירות, אך הם אינם בעונה זו על העצים...! כדי שנסתכל על התהליך והדרך.**

כן חיי עם ישראל.

הרמב"ם בשמונה פרקים: שיטת חינוך של עם ישראל היא להרבות במעשים ומתוך כך יתקנו המידות.

לא אירוע או נאום מיוחד יתקנו הכל.

כך מחנכים בגיל הצעיר ושם בגיל המבוגר.

הרב קוק באורות ישראל ה' ג: זהו ההבדל בינינו ובין אומה'ע. אצלם - הדרך לחנך היא לדבר על משהו וזה ישפיע על החיים.

אצלנו מגיל צעיר עיקר מצוות חינוך: מעשים. דין חינוך.

זה נובע מאמונה. מאמינים שהבניין הוא בניין פנימי שהולך ונבנה מבפנים, ובסוף גם תראה אותו.

עוד לימוד. עוד מעשה. אט אט.

זהו שְׁבֹט.

אמונה שאנו עושים עושים, ואף אם לא רואים כלום מאמינים בזה.

כך כתוב בתורה: עשה ולא תעשה. ולא ערכים דווקא.

בזמנים של חושך וערפל אנו נבחנו. נאחזים המצוות הקטנות, בחסדים, בלימוד תורה. - והם נותנים לאדם את הוודאות בחיים.

בארץ ישראל הפך להיות חג הנטיעות. גם מנהג יפה שדורש הסתכלות קדימה. שתילת עצים קטנים.

פעם בירושלים היו שותלים עץ ביער ירושלים על שמו. ויש תעודה מקק"ל (לרב קשתיאל יש!).

גם אדם מבוגר מתרגש מלשתול עץ קטן.

משלוח השנה הרבה אילנות שבע"ה יילכו ויגדלו.

**שב"ט - ר"ת: שנתבשר בשורות טובות!**

חודש טוב.

<sup>1</sup> שיכתוב [ה' שבט תשע"ז] – פנימי לא מוגהה