

## חג הסוכות | הרב אליעזר קשתיאל

### כל האזרח בישראל ישבו בסוכות

1 הסוכה מחברת את כל ישראל. מה שמפריד בינינו זה בעיקר המבטים החיצוניים. כותב הרב במאמרי הראי"ה שהדמיון שלנו מושפע מאוד מהחושים. החושים נתפסים לדברים החיצוניים.

עבודת יוה"כ ובעקבותיה עבודת הסוכות באות לעבוד על החושים. לא לתת לחושים לנהל לנו את עולם הדמיון. בספר נחמיה כתוב שהייתה שמחה גדולה מאוד בחג הסוכות. הגמ' בערכין אומרת שביטלו את יצרא דע"ז. ע"ז זה הדמיון. זה משפיע גם על דברים שבין אדם למקום וגם על דברים שבין אדם לחבירו. כותב בעל התניא כשמסתכלים על משהו במבט חיצוני זה בעצם לעבוד ע"ז. ביוה"כ ביטלנו את החושים, אבל בסוכות אנחנו מתעלים עוד יותר ומבטלים את היסודות השליליים שעליהם נשען הדמיון.

בסוכה יש הרבה דמיון. מחיצות שעשויות מחוטי לבוד, גוד אחית, גוד אסיק וכ"ו. ניתן לדמיון שיש שם מחיצה שלמה. זה הכל הגדרות שכליות של תורה. אנחנו משתמשים יותר בשכל ופחות בעיניים.

הרב כותב באורות ישראל פרק ד' סעיף ב' שיש 2 סוגי אהבות באהבת ישראל. יש אהבה טבעית שכל אחד אוהב את עמו. אבל יש אהבה גדולה יותר שהיא אהבת תורה. זו אהבה עליונה שדורשת מחשבה והתעמקות. צריך לחזק את האהבה הזו בזמן שיש ירידה ורמיסת קודש. כשהעיניים רואות מציאות של ירידה ושלא טוב דווקא אז צריך להעמיק בתורה ולהרכיב את המשקפיים הנכונות.

העיקר בעם ישראל זה לדעת שהקב"ה שוכן בקרבנו. חג הסוכות מבטא את זה יותר מהכל. בסכך יש קדושה. השכינה נמצאת בסוכה. 4 המינים זה שמו של הקב"ה. צילא דמיהמנותא זה לבנות את האמונה שלנו על ודאות, על האמת הרוחנית. צריך לדעת למלוך על כל דבר בטבע. הקב"ה נותן לנו דברים כדי שנדע להשתמש בהם נכון. הדמיון שלנו עובד כל הזמן ועובד שעות נוספות. אומר הרמח"ל שככה אי אפשר לעבוד את הקב"ה. צריך לעבוד עם השכל. שכל של תורה. דווקא סדרי קדשים וטהרות נקראים חכמה ודעת. זה השיא של השי"ס. אין שם שום דבר חושי. לנסות להבין מה זה טומאה בלי שום אמצעי עזר מוחשי.

למה אנחנו צריכים להתאמץ הרבה להתבונן על הסיביה דרך השכל ולהבין שהשכינה נמצאת בכל? מסביר הרב שלפני הכל המתבונן עצמו מתעלה. פתאום הוא מסגל לעצמו מבט אחר על החיים שהעיקר זה השכינה. מי שיצר למתבונן את ההתעלות הזו (בגרמא) זה אותו אחד שנראה במבט החיצוני כאדם לא טוב. העובדה שאני מתבונן עליו במבט אחר היא זו שגורמת לו לעוד זכות. אותו ודון הפך לזכות וזו באמת תשובה מאהבה.

הסוכה מגיעה דווקא אחרי יום הכיפורים. היא דורשת מאיתנו עבודה לא פשוטה להעמיק בחכמה. יש גדלות של תורה שאיתה אנחנו צריכים להתבונן על החיים ולהעלות את עצמנו ואת הסובב אותנו.

<sup>1</sup> פנימי לא מוגהה



כל הזכויות שמורות